

50
JAAR

SPRANKEL

Verhalenmagazine van Stichting Sprank

50 jaar Sprank:
**samen
op reis!**

6

Bij feestvieren
hoort taart!

14

'Elke Sprank-dag
heeft betekenis'

21

Vriendschappen
voor het leven



Sprank

50 JAAR

50
JAAR

“Wat altijd hetzelfde
is gebeven in die
vijftig jaar:
dat we weten dat
de Here God met
ons meereist”

Openingswoord

Feest!

Al 50 jaar onderweg

Op reis gaan is vaak het begin van een avontuur. Bij Sprank vertrokken we al in 1973. We vieren dit jaar dat we vijftig jaar onderweg zijn! Door de tijd heen beleven cliënten en medewerkers samen mooie en moeilijke momenten. Vijftig jaar lijkt heel lang, maar in de praktijk staan we elke dag weer voor nieuwe uitdagingen en zeggen we tegen elkaar: wat fijn dat we deze reis samen maken...

Nooit alleen

Samen betekent dat je er bij Sprank niet alleen voor staat: dat er altijd iemand is om koffie mee te drinken, samen te lachen, je verhaal te delen, te vertellen dat je blij bent of soms bang. Dat geldt voor cliënten, maar voor medewerkers is het ook belangrijk te ervaren dat je een team om je heen hebt waarop je terug kunt vallen.

Dankbaar

Wat altijd hetzelfde is gebeven in die vijftig jaar: dat we weten dat de Here God met ons meereist. Dat hebben we vaak gemerkt en daar hebben we Hem ook voor gedankt. Sprank is uitgegroeid tot een professionele zorgorganisatie waar het goed wonen en werken is. Dat is een feestje waard: in deze Sprankel lees je er alles over!

Anne Westerduin de Jong, raad van bestuur

Inhoudsopgave



3 Voorwoord

5 Puzzel

6 'Ik ben heel kritisch op mijn taarten'



8 Zoek de verschillen

9 50 jaar Sprank

12 Sprank-dagen medewerkers

13 De vrienden van Sprank



21 Samen op reis

'Al 15 jaar vrolijke vriendinnen'

30 Cliënttevredenheidsonderzoek

33 Sprank toen en nu

35 Colofon

36 Psalm 121

50
JAAR

Jubileumwoordzoeker

Alle woorden uit de lijst zijn verstopt in deze Jubileum-woordzoeker. Streep alle woorden door; de letters die overblijven vormen de oplossing.

Weet jij de oplossing van de woordzoeker? Stuur deze naar info@stichtingsprank.nl onder vermelding van je naam, adres en telefoonnummer. Wie weet, win jij zo'n heerlijke brownietaart van onze dagbesteding Het Hoekpunt!

Je kunt je oplossing insturen tot **31 december 2023**.



- BALLONNEN
- BEGELEIDERS
- BETEKENISVOL
- BETROKKEN
- BEWONERSOVERLEG
- CLIENTENRAAD
- CLIENTPORTAAL
- DAGBESTEDING
- DIAMANT
- DRIEHOEK
- FAMILIE
- FEEST
- FRAAM
- HANDPALM
- HET HOEKPUNT
- IDENTITEIT
- JUBILEUMJAAR
- KLEURRIJK
- RANSUIL
- SAMEN
- SLINGERS
- SPRANKEL
- SPRANKELEND
- STICHTING
- TAART
- VIEREN
- VLASAKKERSTAETE
- VRIENDEN VAN SPRANK
- VRIJWILLIGERS
- VIJFTIG
- ZONDAGMOMENT
- ZORG
- ZORGVISIE

B	B	S	V	L	A	S	A	K	K	E	R	S	T	A	E	T	E	
T	E	T	I	S	T	N	U	P	K	E	O	H	T	E	H	C	H	
K	G	W	N	T	A	I	Z	N	N	E	N	N	O	L	L	A	B	
E	E	E	O	E	G	M	S	O	A	S	P	R	A	N	K	E	L	
O	L	I	P	N	M	B	E	T	R	O	K	K	E	N	R	A	N	
H	E	L	K	S	E	O	H	N	P	G	V	I	J	F	T	I	G	C
E	I	I	L	V	C	R	M	A	S	P	V	Z	O	R	G	R	L	
I	D	M	O	R	L	S	S	G	N	M	F	I	R	A	N	A	I	
R	E	A	V	I	J	I	P	I	O	A	D	A	E	S	N	I	A	E
D	R	F	S	W	E	R	D	G	V	D	P	A	E	I	D	J	N	
K	S	S	I	I	N	A	E	N	N	E	N	A	R	S	E	M	T	
L	D	R	N	L	T	N	N	I	E	L	R	O	L	F	T	U	P	
E	I	E	E	L	E	K	T	T	D	I	V	L	Z	M	S	E	O	
U	A	G	K	I	N	E	I	H	N	U	I	T	E	K	E	L	R	
R	M	N	E	G	R	L	T	C	E	S	E	A	E	G	B	I	T	
R	A	I	T	E	A	E	E	I	I	N	R	A	L	T	G	B	A	
I	J	N	L	E	R	A	N	I	T	R	A	E	R	G	O	A	U	A
K	T	S	B	S	D	D	T	S	V	R	N	T	U	D	D	J	L	

4

14 Dit betekent Sprank voor mij

18 Traktatie voor jou!

19 Bijbelleesrooster

20 De cliëntenraad reist mee

24 Sprank en de kerk

28 Vrijwilligers: Ben je er volgende week weer?

Volg ons:

- /stichtingsprank
- /stichtingsprank
- /stichting_sprank
- youtube.com/Stichtingsprank1

5



Meesterbakker Ina: 'Ik ben heel kritisch op mijn taarten'

Zeg je bakken, dan zeg je Ina van Noort. Ina is cliënt van Sprank en werkt in de bakkerij van De Postkamer in Nijkerk. Dus een jurylid voor de taartenbakwedstrijd in Bunschoten was snel gevonden.

Het jubileum van Sprank werd in Bunschoten gevierd met een Sing-In en 'Heel Sprank bakt' voor het dorp. Ina: "Ik mocht jureren samen met Hetty en Elise. We hebben gelet op netheid en of de taarten mooi afgewerkt waren. Proeven kon

niet, omdat de taarten nog werden uitgedeeld. Op het podium mocht ik zeggen wie gewonnen had: Ilse Beukers. Zij had de vlag van Sprank op de taart gemaakt. Nou, dat spant de kroon!"

Paastaart

Ina werkt al 12,5 jaar als bakker. "Mijn mooiste taart is een paastaart van drie lagen. Ik ben heel kritisch op mijzelf. Het moet perfect zijn, want we verkopen de taarten. Maar natuurlijk mag iedereen weleens fouten maken. Gelukkig gebeurt het bijna nooit dat we iets moeten weggooien."

Decemberfeesten

Thuis bakt Ina niet vaak: "Dan gaan de beentjes omhoog voor de televisie. Af en toe loop ik een rondje en om 20.15 uur drinken we altijd gezellig koffie met z'n allen. Maar ik leef nu al toe naar de decemberfeesten. Want daar hoort natuurlijk taart bij!"

'We keken naar
netheid en
afwerking'



Zoek de verschillen!

Ik ga op reis en neem mee... Een koffer vol met spullen natuurlijk! Alleen is de koffer op de tweede foto anders ingepakt. Kun jij de 12 verschillen vinden?

De oplossing vind je op pagina 35.



50 jaar Sprank: de locaties vierden feest



Bij **Spoorzicht** in Hoogeveen werd het jubileum met een BBQ gevierd.



Vermakelijk bezoek op 't **Skûtsje** in Drachten van twee clowns!



Deze leuke groep uit **Bunschoten** heeft de feestweek heel serieus genomen: dinsdag pannenkoeken eten, woensdag naar het Dolfinarium en donderdag naar de zandsculpturen. 'Het was één groot feest!'



Gebak mocht natuurlijk niet ontbreken tijdens de feestweek!

Vanwege de ruimte konden in deze jubileum-Sprankel niet alle locaties worden genoemd. De redactie maakte een selectie.



'Bakkers klaar?...Bakken maar!' In **Bunschoten** werd de feestweek smakelijk gevierd tijdens taartenwedstrijd: 'Heel Sprank bakt!'



De Handpalm in Berkel vierde de feestweek van het jubileum met lekkere ijsjes, een etentje en muziek.



Ook **Vlasakkerstaete, de Lichtboei, Weidebuurt en Elzenlaan** in Hardenberg vierden feest. Van een huifkartocht tot een heerlijke brunch met burens en familie!



Bewoners van **de Ransuil** in Bedum maakten samen heerlijke pizza's. Na het eten kwamen contactclowns Hoppa en Lilly ook nog even langs om de slingers op te hangen.



Tromgeroffel... Want de **Briljant** in Zuidhorn vierde dubbel feest. De locatie bestaat namelijk zelf precies 25 jaar. Een djembé-workshop zorgde voor veel plezier en gelach!



Gouden kostuums bij het Hoekpunt en de **Rozenhoek** in Bergschenhoek! Deelnemers en bewoners maakten samen muziek en dansten mee met de vrolijke klanken.



Gouden Sprank-dagen

Het jubileumjaar kent een gouden randje. De Sprank-dagen voor de medewerkers waren extra sprankelend dit jaar. Kijk zelf maar mee!

Tijdens de Sprank-dagen werden verschillende **lezingen** gegeven.



Er waren verschillende workshops, waaronder het geven van **handmassages**.



Bunne kleurde goud!

De dresscode van de Sprank-dagen '**GOUD!**' werd heel letterlijk genomen. De meest creatieve kostuums kwamen voorbij, van gouden schoenen tot goudkleurige, omgeslagen blusdekens!



Tijdens de Sprank-dagen uitten we onze **dankbaarheid** tijdens de **worship**.



Overige feesten

In veel kerken was aandacht voor het Sprank-jubileum. Bewoners van locatie Reysigerweg in Zwolle kozen samen met de voorganger liederen en gebedspunten voor de dienst.



Herinneringen werden opgehaald en nieuwe werden gemaakt tijdens een reünie van **Borgstede** in Hardenberg!



Paula maakte deze **mooie slinger!**



Vrienden van Sprank

Bedankt vrienden!



Vele festiviteiten tijdens het 50-jarig jubileum van Sprank waren mogelijk dankzij een gulle bijdrage van de Vrienden van Sprank. Bedankt, Vrienden! Deze toeleveranciers sponsorden het jubileumfeest van Sprank:



JANSSEN JONG bouw

REDMATTERS

bakertilly

valned

Adapcare

confetti

Wil je een donatie doen aan de Vrienden van Sprank? Scan de QR-code of maak een gift over via NL90 RABO 0118 716 638.



Alvast bedankt!

Meer lezen of meer informatie over Vrienden van Sprank: www.vriendenvansprank.nl



Dit betekent Sprank voor mij

Wat kenmerkt Sprank ten diepste? De Herkenbare christelijke cultuur, Betekenisvol leven en Betrokkenheid. Niet alleen mooie woorden, maar levende werkelijkheid voor medewerkers, cliënten en hun verwanten. Drie voorbeelden.

14



Ben Folkers

'Ik wil me blijven verwonderen'

'Ik weet nog heel goed dat de woorden 'levend geloof in Jezus Christus' in de vacaturetekst mij destijds aanspraken.' Ben Folkers (34) solliciteerde zes jaar geleden bij Sprank.

De christelijke cultuur ziet hij als een fijne toevoeging in zijn werk als teamleider cliënten- en financiële administratie. In deze functie dient Ben met zijn collega's het algemeen belang van Sprank, zoals het administreren van geldstromen, facturen betalen en overleggen met locaties. In zijn werk ervaart Ben veel diepgang. "Soms bidden we voor een vergadering of heb ik een goed gesprek met collega's. Elke week is er bij Sprank een

beziningsbijeenkomst. Door zulke momenten worden mijn levensbeschouwing en mijn werk meer één geheel." Ben wil zich blijven verwonderen over de christelijke cultuur op zijn werk. "Laatst zei iemand op een verjaardag tegen mij dat hij het mooi vindt dat er in mijn baan zoveel ruimte is voor het geloof.

Na zes jaar ga ik dat soms als gewoon ervaren, maar het is natuurlijk echt bijzonder!"

'Die combinatie is natuurlijk bijzonder!'



'Iedere werkdag heeft voor mij betekenis'

Over de Sprank-kernwaarde 'Betekenisvol leven' hoeft Joanne van Egmond (25) niet lang na te denken. "Want ik mag er altijd voor zorgen dat de cliënten een fijne dag hebben."



Joanne van Egmond

Joanne is begeleider op de dagbesteding van Het Hoekpunt in Bergschenhoek. "Iedere dag ga ik met een voldaan gevoel naar huis. Laatst was de oma van een bewoner overleden. Deze cliënt zegt nog vaak: 'Wat fijn dat je toen precies de goede woorden zei.'

fijn dat je dan samen kunt bidden. Hun geloof is zo mooi, dat ik er veel meer bij stilsta dan vroeger. Mijn werk is betekenisvol omdat we de cliënten de zorg kunnen bieden die ze nodig hebben, en omdat ik veel van hen kan leren."

'Ik ga elke dag met een voldaan gevoel naar huis'

Aandacht is heel belangrijk voor cliënten. Ze zijn dankbaar voor kleine dingen, en daar leer ik veel van. Zij moeten leven met een beperking, maar ze staan vaak zo positief in het leven. Dan denk ik vaak: waar maak ik me eigenlijk druk om?"

"Natuurlijk is het werk ook weleens moeilijk. Bijvoorbeeld als een cliënt overlijdt. Maar wat



'De begeleiding tekent hoe het werkt in mijn hoofd'

Julian Petersen (25) woont in Hart van Vathorst, Amersfoort. Hij is een ware fotokunstenaar, met veel gevoel voor kleur en detail. Julian over de kernwaarde 'Betrokkenheid': "De begeleiding is er altijd voor mij."

Julian: "Ik heb heel veel steun aan de begeleiding. We hebben vaak mooie gesprekken over het geloof. En als ik het ergens moeilijk mee heb – bijvoorbeeld een lastige situatie op het werk – helpt de begeleiding me om op te schrijven wat er allemaal in mijn hoofd zit. Dan maken ze een tekening van hoe het werkt in mijn hoofd. Daardoor wordt het probleem voor mij duidelijker en krijg ik meer rust! Ook helpt de begeleiding mij bij het opmaken van mijn bed en het opvouwen van mijn kleren."

'Ik kan met de begeleiding praten over het geloof'



Julian Petersen



Dit schilderij en de wenskaarten zijn gemaakt door Julian Petersen.



'In de Driehoek zit het goed'



Gerda Petersen

Gerda Petersen (60), de moeder van Julian over de kernwaarde 'Betrokkenheid': "Er is veel contact tussen ons als ouders en de begeleiding van Sprank. We kunnen Julian met een gerust hart overlaten aan Sprank."

"Als er iets aan de hand is, bespreekt hij dat met de begeleiders of met ons. Het zit goed in de Driehoek. Wanneer Julian zich ergens zorgen over maakt, bel ik met zijn persoonlijk begeleider. We spreken met elkaar en komen altijd verder. Er zijn natuurlijk ook zorgplanbesprekingen met de gedragsdeskundigen over de zorgdoelen. Julian leert bijvoorbeeld dat hij grenzen kan aangeven en dat hij niet altijd 'ja' hoeft te zeggen."

"Julian hecht zich sterk aan mensen. Hij heeft het er moeilijk mee als er een begeleider weggaat of een andere functie krijgt. Om een functieverandering te begrijpen, maakt de begeleiding een tekening voor hem, zet door het oude contact een kruis en plaatst daarnaast een afbeelding van het nieuwe contact. Zo wordt de nieuwe situatie zichtbaar voor hem."

Julian is meestal een keer in de twee weken een of twee dagen in het weekend bij ons. Vaak maken we dan een grote wandeling en praten we alle zorgen in zijn hoofd er weer uit."

'We zijn steeds professioneler geworden'



Lara van Boggelen

Al 17 jaar werkt gedragsdeskundige Lara van Boggelen bij Sprank. Zij ziet de organisatie steeds professioneler worden. "We vinden het belangrijk dat Sprank-bewoners het volle leven kunnen leven, op een manier die bij hen past."

"De kernwaarde 'Betekenisvol leven' houdt in dat bewoners het volle leven mogen ervaren. Daarom zoeken we manieren om hen bij mooie én verdrietige gebeurtenissen te begeleiden. Door methodisch werken, zoals door observatie, beeldvorming en diagnostiek, helpen we als gedragsdeskundigen te ontdekken wie iemand is. Daarbij spelen alle levensfacetten van de cliënt een rol, zoals het emotionele niveau en het levensverhaal."

Dit vertalen we met begeleiders en verwanten naar een goede ondersteuning. Dat is altijd maatwerk! Een voorbeeld: de begeleiding rondom

de laatste levensfase moet respectvol zijn en passen bij iemands leven.

Door de jaren heen werken we in mijn vak meer vanuit een overkoepelende visie. We vertalen complexe wet- en regelgeving naar het leven van de specifieke cliënt. Neem de Wet zorg en dwang die de eigen regie van een cliënt waarborgt. Toch roept die wet regelmatig vragen op. De gedragsdeskundige adviseert begeleiders hierin door overkoepelend te kijken. Wat zijn de wettelijke kaders? Wat is de visie van Sprank? En wat betekent dat voor deze cliënt? Zo maken we die ingewikkelde wet praktisch, en kunnen cliënten een betekenisvol leven leiden dat bij hen past."

'We vertalen complexe materie naar het dagelijks leven'



Herkenbaar Christelijk klimaat.

Bestellen maar

50
JAAR

Traktatie voor jou!

Sprank viert feest! Daarom geeft dagbesteding Het Hoekpunt in Bergschenhoek **25% korting op het gehele assortiment**. Dat bestaat uit heerlijke plaattaarten en kleine baksels zoals brownies die per post worden verzonden. Of vrolijke vlaggenlijnen en kleurrijke kaarten. Alles handgemaakt. Een cadeau voor jou of om weg te geven.

Bestel via sprankelendgemaakt.nl en vul de kortingscode in.

SPRANK50JAAR!

Geldig t/m 31 mei 2024, 1x per klant.

Bijbellesrooster

Dank U voor het feest!

Tijdens de feestweek van 28 mei t/m 4 juni ging de Bijbel natuurlijk open!

Zondag - Samen onderweg - Psalm 118:26-29

Gods liefde blijft altijd! Toen Sprank nog niet bestond, was Gods liefde er al. Toen wij nog niet geboren waren, ook. Welk gevoel krijg je daarbij?

Maandag - Vier feest! - Exodus 23:14-17

'Vier feest!' zegt God. We vieren feest om God te danken. Heb jij een lievelingsfeest waar je naar uitkijkt?

Dinsdag - Uitnodigen! - Matteüs 22:1-4

Feestvieren doe je samen. Jezus nodigt iedereen uit voor Zijn feest. Met wie wil jij graag feestvieren?

Woensdag - Versiering! - 1 Koningen 6:29-32

Salomo maakte de tempel mooi voor God. Want God woont er! Vind jij jouw woonkamer gezellig?

Donderdag - Muziek! - Psalm 33:1-3

In de Bijbel staan veel liedjes, zoals de Psalmen. Bekijk het filmpje van Sprank over Psalm 139. God heeft ook jou heel mooi gemaakt!

Vrijdag - Eten en drinken! - 1 Korintiërs 10:31

Voedsel is een geschenk van God. Ken jij mensen die weinig of geen eten hebben? Hoe kunnen wij hen helpen?

Zaterdag - Feestkleding! - Matteüs 22:1, 11-12

Naar een feest trek je mooie kleren aan. Wat vind jij mooi en feestelijk?

Zondag - Cadeau! - Psalm 117:12-14

God geeft ons elke dag cadeaus. Hij zorgt voor ons. Wij kunnen God daarvoor ook een cadeau geven. Door 'Dank U wel' te zeggen. Wat doe je liever: een cadeau geven of krijgen?



Het volledige leesrooster is te downloaden op: rb.gy/xfhxd



Tekst: Manijje Vermaas

De cliëntenraad reist mee!

Alle belangrijke ontwikkelingen bij Sprank worden eerst met de leden van de cliëntenraad besproken. Zij 'reizen mee' met Sprank en geven advies vanuit het belang van de cliënten. Samen op weg naar een organisatie waarin medezeggenschap op elke locatie van Sprank goed is ingericht! De cliëntenraad komt acht keer per jaar bij elkaar om te vergaderen in Zwolle. En daar wordt heel wat voor afgereisd. Letterlijk.



Albertheke Brand



Bas Geertsema



Wouter Heek



Gerrit Jan Zomer



Clarinda van Eyk



Rob Lengkeek



Cherida Garconius



Wilma en Gerdien:

'Altijd naast elkaar op de bank'

15 jaar vrolijke vriendinnen



Sommige Sprank-bewoners sluiten vriendschap voor het leven. Gerdien van Leeuwen (40) en Wilma Olijve (54) bijvoorbeeld. Ze kijken elkaar vrolijk aan. Al 15 jaar zijn ze vriendinnen, vertellen ze glunderend:

Het is zaterdagmiddag en Gerdien en Wilma zijn rustig aan het bijkomen van de week. Zoals altijd zitten ze op hun vaste plek, naast elkaar op de bank in de woonkamer van locatie De Lichtboei, groep Waterlelie, in Hardenberg.

Muziekje

Gerdien houdt van Nederlandstalige muziek, vooral van Jannes. "Maar ook christelijke muziek, hoor!", vertelt ze. Met een muziekje erbij is Gerdien graag creatief bezig, zoals met de strikkralen, 3D-kaarten maken en kleuren. Wilma houdt ervan om er netjes verzorgd uit te zien, nagels mooi gelakt en sieraden om. Ze speelt keyboard en luistert graag muziek, bijvoorbeeld Elly en Rikkert, Frans Bauer en Jan Smit. Wat ze nog weleens samen willen doen? Al snel komt het antwoord: naar de diertuin of het Dolfinarium. Met z'n tweeën, maar wél samen met de groep.

Maatjes

Ze hebben steun en gezelligheid aan elkaar en vinden het fijn om binnen de groep een maatje te hebben. Gerdien: "We kennen elkaar van De Boterbloem (oude locatie van Sprank, red). We werden al snel goede vriendinnen. We hebben ook bij elkaar op muziekgroep Quint gezeten. Elk jaar gaan we samen op vakantie met Dit Koningskind."



Marijke en Rudolf:

Getrouwd, maar ook apart

Een unieke situatie: Rudolf en Marijke Nienhuis zijn 12 jaar getrouwd en wonen sinds 5 jaar bij Sprank, met begeleiding, aan de Weidebuurt in Hardenberg.

In de kerk van Amersfoort leerden ze elkaar kennen, toen 19 en 23 jaar. Ze gingen mee met dezelfde vakantiereis van Dit Koningskind. Het klikte en er ontstond een vriendschap. Er volgden nog vele reisjes. Marijke: "We groeiden steeds meer naar elkaar toe en we gingen van elkaar houden."

Rust
"Toen we bij Sprank terechtkwamen moest de begeleiding er goed over

nadenken, want het is wel een unieke situatie. Maar Sprank heeft altijd gekeken naar de mogelijkheden. Het geeft rust nu we hier wonen."

'Het is wel een unieke situatie'

Ameland
De groep aan de Weidebuurt bestaat uit zeven bewoners met wie het stel goed contact heeft. "We koken soms samen voor ze." Ze hebben allebei een eigen kamer en in het weekend zijn ze samen op Rudolfs kamer. Rudolf: "We kunnen samen dingen doen, maar ook apart of met de groep. En als je niet lekker in je vel zit, kun je naar de begeleiding stappen."

Ameland is hun favoriete eiland, daar hebben ze goede herinneringen aan. Marijke: "Je kunt er heerlijk door de duinen fietsen." En Rudolf: "Je gaat met de boot en laat alles achter je, het echte eilandgevoel."



Reinder en Trijntje:

Maatjes voor het leven



'Een geweldige, unieke, bewonderingswaardige en jaloersmakende vriendschap', zo omschrijft teamleider Karin de vriendschap tussen Trijntje en Reinder. Buren én maatjes voor het leven.

Aan de Mensemastraat in Bedum wonen Trijntje Boddeüs (73) en Reinder de Haan (61). Allebei zelfstandig in een appartement, met begeleiding van Sprank. Als ze samen zijn, straalt de saamhorigheid er vanaf. Een blik is genoeg om elkaar te begrijpen.

Plezier
In 1979 kwam Trijntje als een van de eerste bewoners in De Burcht in Bedum (voormalige locatie Sprank, red.) wonen. Een paar jaar later kwam Reinder en raakten ze bevriend. Daarna zijn ze verhuisd naar locatie De Ransuil. En aan

de Mensemastraat wonen ze nu al negentien jaar met veel plezier.

Altijd samen
Elke avond zijn ze samen. De ene dag in het huis van Trijntje, de andere bij Reinder. "We drinken koffie, kijken televisie, praten samen en Reinder leest mij voor, want ik kan niet lezen. En in het weekend drink ik een wijntje en Reinder een biertje. Met chips erbij." Ook buitenshuis trekken ze vaak samen op. Reinder: "We wandelen samen, zwemmen, gaan op visite en zondags naar de kerk." Of ze weleens boos op elkaar zijn? Ze moeten direct grinniken. "Nou heel soms, maar geen bekvechten hoor. En dan is het ook gauw weer goed."

'De saamhorigheid straalt er vanaf'



Sprank en de plaatselijke kerk:

Zeven mooie voorbeelden

Verbondenheid met de plaatselijke kerk staat bij Sprank hoog in het vaandel. De kerk is een plek waar mensen elkaar ontmoeten als broers en zussen in het geloof, waarbij iedereen zijn eigen gaven en talenten inbrengt. Zeven mooie voorbeelden van de verbondenheid tussen Sprank en de kerk.



Tekst: Marijke Vermaas • Beeld: Aminda Fotografie

1 Zichtbaarheid

Kerkleden weten vaak niet goed wat hun geloofs-broers en -zussen met een verstandelijke beperking nodig hebben of hoe zij met hen kunnen omgaan. Dat komt onder andere ook door de (on)zichtbaarheid van deze groep. Elke zondag mag de groep van Sprank in de NGK (eerst GKv) in Bergschenhoek vooraan in de kerk zitten! Zo worden ze niet vergeten. Ze krijgen ook een uitnodiging voor de start-BBQ, de spelletjesmiddagen, de bijbelstudiegroepen en andere kerkelijke activiteiten.

2 Vervoer-maatjes

Voor veel mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking is het niet eenvoudig om naar de kerk te komen. Wat helpt zijn maatjes die iemand komen ophalen en thuisbrengen. Dat kan lopend, met de duo-fiets of met een auto of busje. Deze maatjes kunnen ook helpen om bijvoorbeeld veilig de drempels over te komen of een fijne plek uit te zoeken. Op de foto's: Vervoer-maatje

'Er klonk een luid 'ja', waarna William werd gezegend'

3 Eigen kerkelijke wijk

De NGK in Bergschenhoek maakte van de Sprank-locaties een eigen wijk, met een eigen ouderling en diaken. De ouderling komt regelmatig op bezoek en kent de bewoners daardoor goed. Voormalig teamleider Marja van Boven vertelt: "Voor sommige bewoners is huisbezoek te veel gevraagd, dat vinden zij erg spannend. Het is dan mooi als er via laagdrempelig contact toch vertrouwen en verbinding ontstaat. Bijvoorbeeld doordat de ouderling of diaken langskomt op een verjaardag. Daarna is het vaak gemakkelijker het contact te verdiepen.

Bij overlijden zien we hier de meerwaarde van: bewoners durven dan met hun verdriet en vragen bij de ouderling te komen. Maar ook als het (jubileum)feest is! De kerk heeft gecollecteerd voor tablets voor de bewoners. Andere kerken hebben weer bijgedragen aan zonneschermen of andere 'extra's' die wij niet uit de zorg kunnen financieren. We ervaren dat de kerk ons pastoraal en praktisch steunt - zo waardevol!"

4 Aangepaste diensten

Begeleidster Ellen Los vertelt enthousiast over de aangepaste diensten die om de twee/ drie maanden in Spakenburg plaatsvinden. "De dominee komt van tevoren langs om het thema te bespreken. De bewoners mogen de liedjes kiezen, vooraan in de kerk zingen, het bijbelverhaal lezen, muziek maken en gebedspunten aandragen. De taal van de preek is ook eenvoudiger. Mooi om zo met elkaar verbonden te zijn!"

5 Kerk en instelling

Ds. Rik Meijer (NGK Hardenberg) verzorgt maandelijks een halfuur bijbelstudie op locatie. Hij vertelt: "De ouderling en diaken kwamen al met regelmaat voor het pastorale contact. Als dominee wilde ik



BIJ SPRANK KOMEN WERK & GELOOF SAMEN



Werken bij Sprank is meer dan zorg alleen.

Vind dé baan in de gehandicaptenzorg waar je van betekenis kunt zijn vanuit je geloof.

Persoonlijk begeleiders Noord-Nederland

Begeleider Belevingsgerichte zorg Bergschenhoek

Begeleider Ontwikkelingsgerichte zorg Bergschenhoek

(Persoonlijk) Begeleiders Intensieve Begeleiding Hardenberg



Meer weten?

Bel, app of mail Mirte Cnossen
m.cnossen@stichtingsprank.nl
06 51 81 46 33



Scan de code



Sprank en de kerk

niet alleen bij een crisis of op aanvraag. "Juist met onze doelgroep is het opbouwen van een relatie heel erg belangrijk. Als er dan grote gebeurtenissen zijn, zoals overlijden, belijdenis of geloofsvragen, dan is de dominee of ouderling al in beeld", bevestigt begeleider Ellen Los.

in eenvoudige taal: 'Houd je van de Here Jezus?' Er klonk een luid 'ja', waarna William werd gezegend. Het was zo mooi om mee te maken - wat een feest! De dominee benoemde tijdens de dienst hoe fijn het was dat ook de medebewoners mee waren gekomen. Ze merkten dat hun aanwezigheid werd gewaardeerd."

6 Belijdenis doen

Begeleidster Patricia Bos (locatie Bunschoten-Spakenburg) vertelt: "Onze bewoner William wilde graag belijdenis doen, maar de woorden van de formulieren waren wel erg ingewikkeld. Dominee Wiersma kwam speciaal voor William op huisbezoek om het uit te leggen. Hij gebruikte daar ook powerpoint-plaatjes bij. En uiteindelijk werd aan William vooraan in de kerk gevraagd,

7 Bijbelclub Amersfoort

Al zeven jaar komt Bijbelclub Hart van Vathorst in Amersfoort tweewekelijks bijeen, geleid door vrijwilligers. Janine Lambrechts is er een van: "Op de bijbelclub beginnen we altijd met een rondje 'Hoe is het met je?' We gebruiken vaak eigen materiaal dat aansluit bij de groep. Zo gaaf dat er verbondenheid ontstaat door samen te bidden, te praten en te delen!"

'Wat helpt zijn maatjes die iemand komen ophalen en thuisbrengen'

juist ook inhoudelijk iets extra's brengen. Daarom verzorg ik nu elke maand een bijbelstudie. We zingen, bidden, lezen uit de Bijbel, praten en drinken iets. Eigenlijk hoeft het helemaal niet zo ingewikkeld te zijn." Ook sloot de jeugdgroep een keer aan. "Het is bijzonder mooi als twee heel verschillende werelden elkaar ontmoeten. Toch is er de gedeelde basis van ons geloof. Zo waardevol!"

Het heeft meerwaarde als de dominee of ouderling op eigen initiatief langskomt en

Meer weten?

Cursus Aan de hand van het project Hart van Vathorst:
www.weetwatjegeloof.nl/cursus/kerkzijnsantwoord/

Materialen voor aangepaste belijdeniscatechese, bijbelstudies etc.:
www.opkijken.nl/mensen-met-een-beperking/verstandelijke-beperking/geloofsonderwijs/

F.A. Mulder e.a. *Oog voor iedereen, pastorale zorg in de kerkelijke gemeente*, Den Hertog (2022) geeft praktische tips.

'Ben je er volgende week weer?'

Iedere dinsdagavond zwemmen Simon (54) en Esther (53) Vermeer met bewoners van De Handpalm en de Rozenhoek in zwembad De Windas in Bergschenhoek.

Esther: "Door mijn zorgachtergrond wist ik dat ik deze doelgroep leuk vind. En ik houd van zwemmen. Dus toen ik, jaren geleden, de oproep in het kerkblad las voor een zwemvrijwilliger, heb ik me meteen aangemeld. Later is Simon ook aangehaakt." **Simon:** "We hebben echt een band met de bewoners opgebouwd. 'Ben je er volgende week weer? Dat vind ik leuk!' zeggen ze dan. Ze zijn geïnteresseerd en betrokken. We krijgen veel liefde terug, en soms spontaan een knuffel."

Aqua-gymmen

In het zwembad is het een gezellige boel. De dames doen fanatiek aan aqua-gymmen, om daarna vrij te zwemmen en bij te praten. "Ze vragen standaard wat je hebt gegeten", lacht Esther.

Ravotten

Ondertussen zwemmen de heren baantjes en gaan daarna even lekker ravotten. Simon: "En als iemand jarig is, zingen we. Het is voor ons ook een uitje. We komen altijd voldaan thuis en kunnen dan lachen om grappige opmerkingen die zijn gemaakt. We leren ook veel van hen: niet te ver vooruit denken, tevreden zijn met wat er is. Hun kijk op het leven relativeert."

'Hun kijk op het leven relativeert'

Opnieuw hoge waardering voor Sprank van cliënten en verwanten



Sprank wordt hoog gewaardeerd, blijkt uit het recent gehouden clienttevredenheidsonderzoek. Verwanten geven Sprank een 8,2 en cliënten zelfs een 9,4! De cliëntwaardering is hoger dan bij vergelijkbare organisaties en voor verwanten is het vergelijkbaar (resp. 8,2 en 9,1). Cliënten waarderen Sprank hoger in vergelijking met 2021, voor de verwanten is dat ongeveer hetzelfde gebleven.

In het onderzoek, uitgevoerd door het onafhankelijke bureau Customeyes, zijn de uitkomsten vergeleken met 2021. Sinds 2010

houdt Sprank het tweejaarlijkse clienttevredenheidsonderzoek (cto) waarbij ook de cliënten zelf worden betrokken. Dat gebeurt

naast het jaarlijkse interview voorafgaande aan de jaarlijkse ondersteuningsplanbespreking. Vóór die tijd kregen alleen de vertegenwoordigers een schriftelijk tevredenheidsonderzoek.

Begeleiders

De zorg en ondersteuning van Sprank wordt heel goed gewaardeerd, zowel door cliënten als door ouders/vertegenwoordigers. Er is veel lof voor de persoonlijk begeleiders en de ondersteuning die zij geven. Wel wordt genoemd dat begeleiders niet altijd op de hoogte zijn van gemaakte afspraken. Mogelijk is dat het gevolg van wisselingen van het personeel, een landelijk probleem.

Cliënt: Mijn persoonlijk begeleider maakt afspraken met mij. Dit gaat goed maar ik heb het idee dat andere begeleiding dit niet altijd weet.

Verwant: Persoonlijke aandacht en tijd van alle begeleiders, dus niet alleen van de pb'er. Ik begrijp de onmogelijkheid van tijd en ruimte die er niet altijd is.

Cliënten hechten waarde aan tijd met onder andere een vaste pb'er. Bij een aantal locaties is de cliëntvertrouwenspersoon nog onvoldoende bekend bij de cliënten en verwanten/vertegenwoordigers.

Huis en omgeving

De tevredenheid over de woonruimte is toegenomen ten opzichte van 2021. Ook het christelijk leefklimaat wordt beoordeeld als van groot belang. Dat wordt door cliënten zelfs nog meer gewaardeerd dan door verwanten/vertegenwoordigers, respectievelijk met een 9,6 en een 8,3. Ook blijkt uit het cto dat cliënten zich meer op hun gemak voelen in de groep. Sprank heeft hier sterk op ingezet, en dat is terug te zien in een hogere waardering! Bij een aantal locaties is er de wens vanuit de verwanten/vertegenwoordigers voor meer pastorale zorg vanuit Sprank en/of de kerk.

Opvallend is dat verwanten/vertegenwoordigers graag zien dat cliënten meer leuke dingen doen in hun vrije tijd. Cliënten geven aan tevreden te zijn.

Cliënt: Binnen Sprank hebben we genoeg activiteiten. Cliënt: Ik vermaak mijzelf wel, ik ga vaak wandelen.

Verwant: Ons kind zou het fijn vinden om in haar vrije tijd iets met een vrijwilliger te ondernemen. Zwemmen, fietsen, wandelingetje o.i.d.

Hoogste scores cliënten



Laagste scores



Hoogste scores verwanten



Laagste scores



Sprank toen en nu

Opeens computeren

Wist je dat vroeger alles met de hand werd gerapporteerd? "Er lag altijd een briefje op het bureau voor de overdracht." Alida herinnert het zich nog goed. De digitalisering in de zorg was voor veel zorgpersoneel best een grote stap: "Ineens was daar de computer en gingen we werken in Mijn Plan!".

De afgelopen 50 jaar veranderde er veel in de zorg en bij Sprank. Alida Koelewijn, (begeleider) en Jeanet Vedder (sectormanager) uit Bunschoten en Engly van Breggen, begeleider in Bergschenhoek delen hun herinneringen.



Opening Boot Botter (1994)



Eerste bewoners Botter (1995)

Groei

Veel Sprank-locaties zijn enorm gegroeid vanaf het moment van oprichting. Bij locatie Bunschoten, voorheen De Botter en De Ark, woonden eerst acht bewoners. Inmiddels zijn dat er meer dan veertig!



Medewerkers
tevredenheids-
onderzoek

7,6

Ook medewerkers tevreden

Feest! Want Sprank is in april 2023 uitgeroepen tot een van de beste werkgevers in de gehandicaptenzorg. Dat blijkt uit het medewerkerstevredenheidsonderzoek. Sprank scoort op 'werkgeverschap' met een 7,6 ruim boven de andere organisaties in de gehandicaptensector (6,4)!

Medewerkers zijn tevreden over de ontwikkelingsmogelijkheden. Er zijn ook nog kansen om te leren van en met elkaar binnen het team. Ook valt een hoge score op bevoegdheid op, dit komt mede door:

- Ervaren van zinvol werk.
- Medewerkers staan achter de missie en visie. Ze zijn het meest trots op de christelijke identiteit en hoe dat uitgedragen wordt.
- Voelen zich gewaardeerd.

Meer lezen over het onderzoek:
<https://stichtingsprank.nl/cto>.



En opnieuw is te zien hoe tevreden cliënten zijn dat ze bij Sprank eigen keuzes kunnen maken. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het zelf kunnen kiezen voor (gezond) eten of de wens om zich te kunnen terugtrekken op de eigen kamer.

Werk/Dagbesteding

Er is een hoge tevredenheid over werk en dagbesteding. Cliënten hebben het naar hun zin. Ze krijgen passend en afwisselend werk aangeboden. Verwant: *Wij denken dat medewerkers erg hun best doen om het leven zo goed mogelijk te maken voor de deelnemers, door afwisseling van aangeboden activiteiten.* Wel zijn verwanten minder positief dan cliënten. Uit de open antwoorden komt naar voren dat sommige ouders niet altijd weten wat er precies gebeurt op het werk of de dagbesteding. Als aanbeveling geldt om daarover beter te communiceren.

Ondersteuningsplan

Cliënten zijn tevreden over het ondersteuningsplan; ouders/verwanten iets minder. Het ondersteuningsplan is veel leeswerk en afspraken kunnen nog beter worden nageleefd.

Verwant: *Het zou wel toegankelijker en prettiger opgesteld kunnen worden.*

Tot slot

Cliënten geven aan voldoende te hebben om tevreden te leven, met een hoge score van 9.3. Ze zijn tevreden over hoe wordt omgegaan met hun vragen en problemen (8,9). In de open antwoorden van de verwanten/vertegenwoordigers is er veel lof én begrip voor Sprank.

Wij zijn als naaste familie al jarenlang heel tevreden over Sprank. Natuurlijk verloopt niet altijd alles perfect, ook niet van onze kant. Maar alles is bespreekbaar, waardoor een goede verstandhouding is ontstaan.

Het is heel fijn dat er een christelijke zorgorganisatie is, die steeds professioneler wordt. Wij zijn blij met Sprank!

De cliënten krijgen de onderzoeksresultaten van hun groep teruggekoppeld in het bewonersoverleg. De teams gaan aan de slag met de resultaten en koppelen dit terug aan de verwanten/vertegenwoordigers. De verbeterpunten worden opgenomen in het jaarplan.

Dikke portemonnee

Vroeger gingen bewoners en begeleiders van Sprank ook al op vakantie. Engly weet nog dat het kasboek tijdens die vakanties met de hand werd bijgehouden. "Bovendien namen we een dikke portemonnee mee, want alles werd contant betaald!"



Op vakantie in Holten (1986)



De opening van de Regenboog (1978)



Schoonmaakploeg van de Handpalm (1985)

Roken mocht

Diensten zagen er vroeger heel anders uit. Vaak was er maar één begeleider op de groep. "In het weekend zelfs 24 uur achter elkaar!", vertelt Alida. De nachtdienst bestond meestal wel uit twee begeleiders. "Na twaalf uur kwamen de goede gesprekken", weet Engly nog. "Regelmatig kwamen er bewoners bijzitten. Mèt een sigaretje, want roken mocht toen nog binnen!"



Paula en Marnix zijn het 23000^e lid!

Dromen

Bijna geen enkele bewoner had vroeger een eigen appartement, laat staan een eigen badkamer. Jeanet zag veel veranderen: "Dromen kwamen uit!"



Bewoner Sjaak neemt bloemen in ontvangst bij opening Handpalm



Feest in de kerk (1994)



Bewoners van de Botter nu. Er zijn veel bewoners bijgekomen!



Een optreden van De Regenboog in kerkgebouw de Smidse

Oplossing Zoek de verschillen



Zie pagina 8

Colofon

'Sprankel Jaarbericht' is een uitgave van Stichting Sprankel, christenen met hart en zorg voor mensen met een beperking.

Stichting Sprank
Hanzelaan 334
8017 JL Zwolle

T 088-007 07 00
W www.stichtingsprank.nl
E info@stichtingsprank.nl

Vrienden van Sprank
secretariaat@vriendenvansprank.nl
0321-312 684

Wilt u eenmalig een bijdrage geven?

Uw gift is welkom op rekeningnummer NL90 RABO 011 87 16 638 t.n.v. Stichting Vrienden van Sprank te Zwolle. Donateur worden? Vul online een aanmeldformulier in op vriendenvansprank.nl.

Vrijwilliger worden?

Wilt u meer informatie over vrijwilligerswerk of hebt u daarover vragen? Neem contact met ons op via vrijwilligers@stichtingsprank.nl.

Wilt u de Sprankel niet meer ontvangen?

Stuur dan een e-mail met uw gegevens naar info@stichtingsprank.nl.

Cliëntenraad

cliëntenraad@stichtingsprank.nl
0592-340 645

Redactie Sprankel

Nina Boddeüs, Margreet van Buuren, Henriëtte Riemersma, Marloes Selles, Christine van Uffelen, Marije Vermaas, Thea Westerbeek

Beeld

Estelle Bijker, Elisabeth Ismail, Richard van Mancius, Carla Manten, Kees Muizelaar

Concept & vormgeving

Redmatters  redmatters.com

Druk

Vellendrukkerij BDU

Uitgave

Jaargang 5, nummer 15, november 2023

© Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen en/of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie.

Psalm 121

Een lied voor de reis naar Jeruzalem

De Heer zal je beschermen

Ik kijk omhoog naar de bergen.
Daar komt mijn hulp vandaan.
Daar is de Heer, hij helpt mij.
Hij heeft de hemel en de aarde gemaakt.

De Heer zorgt ervoor dat jou niets overkomt.

Hij beschermt je, hij slaapt niet.
Hij slaapt nooit, hij let goed op.
Hij beschermt zijn volk Israël altijd.

De Heer beschermt je.

Hij gaat met je mee,
Bij hem ben je veilig.

De Heer zal je steeds beschermen,
het kwaad zal je niet raken.

De Heer beschermt je,
overal, waar je ook gaat,
je leven lang.

