



Nieuw
bij
Sprank

Locatie in beeld: 't Skûtsje in Drachten

Een zorgzaam schuitje

Vanavond staat stampot rode bieten op het menu in 't Skûtsje. Laat rood nu net de lievelingskleur zijn van Pitrik de Jong. En zijn medebewoner Gerke Fokko de Boer houdt ervan om in de keuken mee te helpen. Dus dat komt helemaal goed met het eten in 't Skûtsje.

Een hele wand van Pitriks appartement is rood geverfd. Want Pitrik is een groot fan van Ajax. En dat is aan alles te zien: de kussens op zijn bed, een lamp en zelfs zijn overhemd dragen de kleuren van zijn favoriete club.

Uit zijn dak

Pitrik vindt het gezellig op 't Skûtsje. Hij helpt de begeleiding graag mee. "Met de afwas," vertelt hij. "En met stofzuigen". Ook zet hij de vuilniszakken buiten. Afgelopen winter ging hij helemaal uit zijn dak – of eigenlijk óp het dak, vertelt zijn begeleidster Fardau Jansma. "Want hij is uren bezig geweest met sneeuwscheppen, zelfs op het dak." Pitrik speelt gitaar, hij zingt en in de kerk dirigeert hij zelfs weleens de samenzang.

Sorteren

Er wonen acht mensen - vier mannen en vier vrouwen - in 't Skûtsje. De leeftijd varieert van dertig tot zestig jaar. Het achtstal woont zelfstandig in een eigen appartement. Ook Gerke Fokko de Boer is een kleurrijke bewoner. Net als Pitrik werkt hij bij Prodak Archiefvernietiging. De hele dag scheidt hij papier van andere materialen en hij gaat daar helemaal in op. Hij heeft ook een bijzondere liefhebberij. "Doppen verzamelen," vertelt hij. En enthousiast laat hij – via het beeldbellen – alle doppen zien die hij nog op kleur wil sorteren. Gerke Fokko spaart doppen voor het goede doel: de blindengeleidehonden. Maar dat is nog niet alles. "Kijk", roept hij, en hij opent

een grote vitrinekast. Daarin staat zijn autoverzameling. Hij vertelt dat hij goed kan opschieten met de begeleiding. Ook met Fardau. In het Fries: "Altyd."

Samen zorgzaam

Fardau is trots op haar werk. "Het bijzondere vind ik dat iedereen in 't Skûtsje zo goed om elkaar denkt. Ook de bewoners zijn zorgzaam voor elkaar, al zijn er natuurlijk ook weleens ergernissen onderling. Onze bewoners helpen iedere dag mee. Het is tweerichtingsverkeer. Een band opbouwen is het belangrijkste van mijn werk," zegt ze. "Je probeert de bewoners te ondersteunen met het doel ze een mooie dag te bezorgen. Daar gaat het om." 't Skûtsje en Sprank kunnen elkaar goed vinden op identiteit.

Fardau: "Elke keer bidt een van de bewoners voor ons. We bidden voor een ziek familielid of danken voor het lekkere eten. En ik? Ik ben dankbaar voor deze mooie werkplek."



Fardau: 'Bijzonder is dat iedereen zo om elkaar denkt'

Gerke Fokko, een kleurrijke bewoner.



Pitrik: 'Ik help graag mee in de huishouding van 't Skûtsje'



't Skûtsje

(spreek uit 't Skoetsje, betekenis: 't Schuitje) in Drachten is een protestants-christelijk huis waar mensen met een verstandelijke beperking onder begeleiding zelfstandig wonen. 't Skûtsje is zeventien jaar geleden opgezet door een enthousiaste groep ouders. De afgelopen jaren is er samenwerking ontstaan tussen 't Skûtsje en Sprank. Het doel: dat 't Skûtsje in 2021 officieel bij Sprank zal gaan horen.

